

Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn

Ik bied u en/of uw naasten graag een luisterend oor!

Er komt veel op je af

Verdriet, boosheid, onmacht en angst. Deze emoties kunnen je overvallen als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent. Bovendien zullen er veel vragen op je afkomen. En daarnaast kunnen er zorgen zijn en verdriet over degenen die je moet achterlaten.

Gevoelens delen

Het kan moeilijk zijn om je gevoelens en vragen te delen met je familie of vrienden. Misschien zou je liever ook eens met iemand 'van buiten' willen praten. Of hebben je naasten behoefte aan een gesprek.

Voor iedereen

Ik wil er zijn voor u, voor jullie.
Los van welk geloof u heeft, en ook als u niet gelooft.

Mijn naam is Bertha Verkerk,
ik ben pastoraal hulpverlener.



Voor een afspraak kunt u bellen:
Stichting Manna 046-4741622
(di-, woe- en do-middag van
13.30-17.00 uur).

Aan de gesprekken
zijn geen kosten
verbonden.



www.stichtingmanna.nl